

## Στη σύγχρονη ενεργειακή εποχή Ευκαιρίες που προσφέρουν νέα πεδία δράσεων και συνεργασιών

Άρθρο του Χρήστου Φώλια, υπουργού Ανάπτυξης



*Ο σύγχρονος κόσμος αναπτύσσεται σε ένα σύνθετο πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό περιβάλλον. Η παγκοσμιότητα των αγορών, η αύξηση των ρυθμών οικονομικής*

*ανάπτυξης, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η απελευθέρωση των αγορών και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων και τη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου. Απέναντι σε αυτά τα νέα δεδομένα δεν πρέπει να κρατήσουμε μια στάση φόβου και άμυνας. Αντίθετα πρέπει να τα θεωρήσουμε ως ευκαιρίες που προσφέρουν νέα πεδία δράσεων και συνεργασιών. Γι αυτό και είναι ενθαρρυντικό ότι τα κόστη μεταφοράς, η ασφάλεια της τροφοδοσίας, οι εναλλακτικές πηγές προμήθειας των διαύλων διέλευσης, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας κυβερνήσεων και υπερεθνικών οργανισμών.*

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο τομέας της ενέργειας ήταν και συνεχίζει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Απόδειξη ότι η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια έδωσε μια νέα πνοή στον τομέα της ενέργειας και η Ελλάδα δείχνει, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσει να δείχνει, τον καλύτερό της εαυτό σε πρωτοβουλίες συνεργασιών μεγάλης κλίμακας.

Πιστεύουμε στη θετική δύναμη της συνεργασίας με αμοιβαία οφέλη για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Πιστεύουμε στην αξία υπερεθνικών προσεγγίσεων και επιδιώξεων για:

- απρόσκοπτη και ασφαλή ροή του ενεργειακού εφοδιασμού,
- επενδύσεις σε υποδομές και παραγωγική ικανότητα,
- μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών.

### Οι βασικές συντεταγμένες

Τρεις άξονες - προτεραιότητες δίνουν τις βασικές συντεταγμένες για την πολιτική μας στον τομέα της ενέργειας.

**1.** Πρώτος άξονας είναι οι Ενεργειακές Διασυνδέσεις με τα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να καταστεί η χώρα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας και να ενισχυθεί ο γεωστρατηγικός ρόλος της. Υλοποιούμε τις διακρατικές συμφωνίες που υπεγράφησαν την τελευταία διετία για την κατασκευή μεγάλων διεθνών ενεργειακών αγωγών, όπως ο πετρελαιοαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ο ελληνοτουρκικός αγωγός Φυσικού Αερίου που ολοκληρώθηκε και σύντομα θα εγκαινiasθεί η λειτουργία του, ο ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου που βρίσκεται σε φάση τεχνικών μελετών, ο νέος σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου Ρωσίας - Ελλάδας - Ιταλίας. Προωθούμε επιπλέον τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας - Τουρκίας που σύντομα ολοκληρώνεται και την αναβάθμιση ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις λοιπές Βαλκανικές χώρες. Οι εν λόγω ενεργειακές διασυνδέσεις παρέχουν ασφάλεια τροφοδοσίας στην Ελλάδα, καθιστώντας την ενεργειακό κόμβο στην Ν.Α. Ευρώπη.

Προωθούμε την κατασκευή και δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας - Ιταλίας, ενώ στις άμεσες προτεραιότητές μας βρίσκεται και η ολοκλήρωση των Διακρατικών Συμφωνιών για τη συμμετοχή της χώρας μας στο νέο αγωγό φυσικού αερίου Ρωσία - Βουλγαρία - Ελλάδα - Ιταλία, γνωστό ως South Stream.

Είναι δεδομένο ότι ο εκσυγχρονισμός του εθνικού διασυνδε-



«Είναι δεδομένο ότι ο εκσυγχρονισμός του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει και τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.»

μένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει και τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Εξασφαλίζουμε την κάλυψη των αναγκών τους, ταυτόχρονα δε, συμβάλλουμε στην αύξηση της ικανότητας εγκατάστασης μονάδων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). Συγχρόνως εντείνουμε τις προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εγχώρια ασφάλεια τροφοδοσίας μέσα από νέες επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής, τόσο από τη ΔΕΗ, η οποία επιπλέον θα μπορεί να αντικαθιστά τις παλιές μονάδες με νέες, ισσοδύναμης συνολικής ισχύος αλλά υψηλότερης απόδοσης, όσο και από άλλους επενδυτές.

### **Εξοικονόμηση ενέργειας**

**2.** Δεύτερος άξονας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας (Α.Π.Ε.), για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου και σύντομα θα οριστικοποιηθεί. Αναμένεται η ταχεία διάδοσή τους, δεδομένων των κινήτρων που έχουν παρασχεθεί με νόμους και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

**3.** Τρίτος άξονας είναι η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το ΔΕΣΦΑ και το ΔΕΣΜΗΕ και συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο. Μέσω των απαιτούμενων παρεμβάσεων σε συ-

στήματα και συνοδευτικές επενδύσεις, θα δημιουργηθεί ελκυστικό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Κύριο μέλημά μας είναι τα οφέλη από την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, να γίνουν αισθητά στους καταναλωτές.

Η κατανάλωση ενέργειας αποτελείσε στο παρελθόν δείκτη ευημερίας για μια κοινωνία. Σήμερα η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, οδηγεί σε αναθεώρηση αυτής της άποψης. Σε συμφωνία με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής, προωθούμε περαιτέρω πολιτικές και μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και των συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Οι ενεργειακοί πόροι δεν ανήκουν μόνο σε εμάς, αλλά και στις επόμενες γενιές. Στη νέα ενεργειακή εποχή, η μεγάλη πρόκληση έχει όνομα: Αξιοποίηση της ευκαιρίας. Διαφορετικά, μια ευκαιρία που περνάει, χάνεται. Οι ευκαιρίες δεν έχουν τακτικά δρομολόγια. Ή τις προλαβαίνεις ή τις χάνεις. Γι αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τις ευκαιρίες για το ενεργειακό μας μέλλον, για την ανάπτυξη, την πρόοδο και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Έχουμε την ισχυρή βούληση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για ένα σταθερό πλαίσιο στην αγορά ενέργειας που θα προσελκύει ανταγωνιστικές επενδύσεις και θα ανοίγει καινούργιους αναπτυξιακούς δρόμους, με θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της οικονομίας.

[SID: 2515726]