

FORUM

35
ΧΡΟΝΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Νο 401 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 / € 4,44



ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Η ανταγωνιστικότητα εθνικός στόχος μας

1554108-6184
9 786108 98000



**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Τα μεγάλα έργα
του Κ. Καραμανλή¹
στη Βόρειο Ελλάδα



**GIANPAOLO
SCARANTE**

ΠΡΕΒΕΖΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Η Ιταλία ως
τιμώμενη χώρα
στη φετεινή ΔΕΘ



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELEXPO A.E.

Πρωταγωνιστικός
ο ρόλος της ΔΕΘ
στην οικονομία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ανταγωνιστικότητα εθνικός στόχος μας

Εέρει καλά την ελεύθερη αγορά και «από μέσα». Συνιδρυτής της «Goody's» (σ' ένα πατάρι σε καφετέρια - ραγανοπλαστείο της οδού Αγ. Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, «γεννήθηκε» η επιχειρηματική δράση της) κατατρόπωσε στην ελληνική αγορά την «Mc Donald's». Ως κορυφαίος παράγων των παραγωγικών τάξεων (Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΘ και του ΕΒΕΑ) διακρίθηκε για τι πρωτοβουλίες του και τις πρωτοπόρες ιδέες του. Ως πολιτικός (Ευρωβουλευτής, Βουλευτής Γρεβενών, Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και σήμερα ως Υπουργός Ανάπτυξης) καταδικάζει τις πρακτικές που νοδεύουν τον ανταγωνισμό. «Η ελεύθερη αγορά», λέει, «πρέπει να λειπουργεί σε όλα τα επίπεδα, διαφορετικά γίνεται ασύδοτη - και αυτό δεν δα το επιτρέγουμε». Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, σε μια εφ' όλης της ύλης, αποκλειστική συνέντευξή του στο FORUM.

Συνέντευξη στον
ΓΙΩΡΓΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

73^η Διεθνής
Εκθεση
Θεσσαλονίκης
6-14/9/2008 στην ΗΕΛΕΧΡΟ



«Η Θεσσαλονίκη στην κορυφή της

Κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύετε πως την πάρχονταν λόγοι ανησυχίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας;

Σε μια παγκόδιμα συγκυρία αφεβαιοτήτων, κλυδωνισμάν και ανατιμητικών εξάρσεων, με σημαντικούς εξαγγείς παράγοντες να πέρζουν την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση συνεχίζει την εντατική προσπάθεια για να ανταποκρίδει με συνέπεια και ευδύνη στο ρόλο και την αποτολή της. Δίνουμε καθημερινή μάχη για να προωθήσουν οι απαραίτητες αλλα-

γές και μεταρρυθμίσεις, καθώς είναι η μόνη στρατηγική που δίνει οιγουρες λύσεις για τις παδογένετες που κρατούναν τη χώρα μας στάσιμη, αδύναμη, καθηλωμένη.

Σ' αυτή τη μάχη, νομίζετε ότι το αποτέλεσμα θα οσς δικαιώσει:

Ποτέ δεν δηλώσαμε δαυματοποιοί. Ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί που θα μας επιτρέψει να απαλλάξουμε σε μια μέρα την ελληνική οικονομία από παδογένετες, κακοδαιμονίες και στρεβλώσεις που ρίζωσαν σε προη-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



γούμενες δεκαετίες. Και ότι μόνο ρίζωσαν, αλλά βρήκαν και πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να δεριεύουν. Δίνουμε λοιπόν μια μάχη διαρκείας για να εγγυηθούμε το αναπτυξιακό μέλλον της πατρίδας μας με σύγχρονους όρους και να εξασφαλίσουμε μέρισμα ευημερίας σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα. Να διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις των δυσάρεστων διεθνών εξελίξεων δεν είναι οι θάλασσες δυνατές. Να διασφαλίσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την οικονομία μας και τις επιχειρήσεις μας, ώστε να ανήκουμε στους πρωταγωνιστές και όχι στους κομπάρους. Είμαι σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας;

Κατάξτε, ζύμε πλέον σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Η συγκυρία είναι δύσκολη, σύνθετη και εξπρετικά ανταγωνιστική. Ο μόνος ασφαλής δρόμος για την επιχειρηματική ανάπτυξη περνάει μέσα από την

σει μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές.

Στις κρατικοδίαιτες νοοτροπίες, συμπεριλαμβάνετε και τις προσπατευτικές πρακτικές:

Να σας πω. Οι προσπατευτικές λογικές που αναφέρεται, διυτικώς, καλλιεργήθηκαν επί δεκαετίες και εξέθεψαν φαινόμενα σπατάλης, διαφθοράς και διατίποκής, δεν οδηγούν παρά στην παρακυή και την απαξίωση. Πιστεύω λοιπόν πως τα μηνύματα των καιρών έχουν γίνει αντιληπτά από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και τα ποιλά επιτυχημένα παραδείγματα δείχνουν πως η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Αντή η διαπίστωσή σας, απονέει αισιοδοξία. Όμως, το κράτος σπρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να πεύξει ποιλά περισσότερα; Τι κάνει για παράδειγμα προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία;

Κεντρικός άξονας της πολιτικής είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Γιατί μέσω αυτής ενισχύονται την ανάπτυξη

και η κοινωνική πρόοδος και δημιουργούνται νέες δέσμεις εργασίας. Γιατί είναι αυτή που ενδυναμώνει τον οικονομικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Βασικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν και γίνονται έχουν ακριβώς αυτό το στόχο.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη και συστηματική προσπάθεια σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, η οποία κινείται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Πολιτικές απλούστευσης, αξιοκρατίας και διαφάνειας στη διαχείριση, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης, δημιουργία όρων ισονομίας. Εφαρμογή δηλαδή των νόμων παντού. Κανόνες καινού για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακριτική μεταχείριση.

Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος;

Ευχαριστώς. Προχωρούμε λοιπόν, στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, σπρίζει και ενδιαρρύνει όσους αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση. Περιορίζουμε δραστικά τη γραφειο-

ατζέντας τον Πρωθυπουργού »

εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, σε ελληνικές επιχειρήσεις σε όποιο τομέα κι αν δραστηριοποιούνται καλύτερα να εμπεδώσουν πρακτικές σύμφωνες με τις σύγχρονες ανάγκες για ενοιωμάτωση της καινοτομίας, για νέες μεθόδους management και marketing, για επενδύσεις σε εξωτερική δίκτυα συνεργασιών, για απεξάρτηση από κρατικοδίαιτες νοοτροπίες του παρελθόντος. Μόνο μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μπορεί μια ελληνική επιχείρηση να διεκδική-

¶ Τα μηνύματα των καιρών έχουν γίνει αντιληπτά από τον επιχειρηματικό κόσμο και η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε καλό δρόμο... ¶

οκρατία και εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα για τον επιχειρηματία που δέλει να κάνει πράξη τα σχέδιά του. Το αποδείξαμε έμπρακτα με τη ρύθμιση που απλοποιεί τους όρους και τις διαδικασίες για την ίδρυση μιας ΕΠΕ, την ίδια σύμμη που το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου μειώνεται από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ.

Δημιουργούμε, παράλληλα, δομές για να δωρακίσουμε το συμφέρον του πολίτη, του επιχειρηματία, του επαγγελματία. Δομές που στηρίζονται στην ταχύτητα, την αξιοποίηση, την απλούστευση. Προ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



αδόμεν την αυτοκοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας, την γέλεκτρονικοποίηση αρχείων και εντύπων, τη μείωση του κόστους ταξινομήσεων, εκπτώσεων, αποστολής εντύπων, την αύξηση των υπηρεσιών όπιστε, τη μείωση του αριθμού των τοπικών γραφείων και της ανδρωποδύναμης ανά παρεκάμηνη υπηρεσία, τη μείωση των απαυτήσεων υποδομής, τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, τη μείωση του χρόνου αναμονής. Η ενταγωγή της λογικής του «one stop shop» («μίας επάσης») και της «γέλεκτρονικής διαπλέρωσης» αποτελεί για εμάς υψηλή προτεραιότητα.

Αυτό το νέο μοντέλο λειτουργίας προβλέπει το μετασχηματισμό των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) και των Κέντρων Υποδομής Επενδύσεων (ΚΥΕ) που λειτουργούν σήμερα ανά την Ελλάδα, σε υπηρεσίες «one stop shop» για τις επιχειρήσεις.

Σύντομα, ο επιχειρηματίας θα μπορεί

την ανταγωνιστικότητα
δεν έχει χρώματα και
προτιμήσεις. Έχει
όμως λύσεις. Λύσεις
ικανές να αυξήσουν
τον εδνικό πλούτο,
και να δημιουργήσουν
περισσότερες δέσεις
εργασίας... //

τίμιατα που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την εξυγίαννη της δημόσιας διοίκησης, την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και τις εργασιακές σχέσεις εξακολουθούν να αποτελούν πεδία στα οποία πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμιστικές μας προσπάθειες.

Και τι κάνετε συνολικά προς αυτή την κατεύθυνση;

Προοβέτε, η ανταγωνιστικότητα μας οικονομίας ποτέ δεν έρχεται ως «μάνα εξ ουρανού». Η ανταγωνιστικότητα κρίνεται από την ικανότητα των επιχειρήσεων της να πωλούν επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές. Η ικανότητα αυτή οδηγεί στην παραγωγή περισσότερου εδνικού πλούτου και κατ' επέκταση σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες.

«Προσπάθεια απ' όλους, ανάπτυξη

με μια απλή εξουσιοδότηση να αναδέιται στο ΚΕΤΑ τη διεκπεραίωση όλης της γραφειοκρατικής προγραμμάτων που ακούστηκε για την ίδρυση μιας νέας επιχειρησης. Σκοπεύουμε να κάνουμε πράξη την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε διάστημα μιας εβδομάδας, όπως ικανή ήδη σε όλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κύριε Φώλια, με δεδομένο ότι η χώρα μας μέχρι σήμερα εμφανίζεται σε χαμηλές δέσεις στους πίνακες της δεδουλεύσης ανταγωνιστικότητας, πιστεύετε ότι μπορούμε να κερδίσουμε αντό το στοίχημα;

Σίγουρα, ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι μακρύς και είναι δρόμος αντηφορικός και με πολλές στροφές. Αν μάλιστα ουνιπολόγισε κανείς τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ελληνική εκκίνηση.

αλλά και το γεγονός ότι σε αυτό το δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας καθώς συγκρινόμαστε με όλες τις οικονομίες του κόσμου, τότε το μήνυμα που εκπέμπει η Έκθεση είναι ένα: Δουλειά, δουλειά, δουλειά.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας όπου η χώρα εμφανίζει ικανοποιητικές επιδόσεις. Η μακροοικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική πολιτική, η αποτελεσματικότητα των κρητηναγορών και των κεφαλαιαγορών, η ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία ή η γλωσσομάθεια αποτελούν ζητήματα οπου οι ελληνικές επιδόσεις είναι ικανοποιητικές, χωρίς αυτό να αφήνει σημαντικές περιθώρια εφησυχασμού:

Την ίδια στιγμή ωστόσο, κρίσιμα ζη-

Για αυτό ακριβώς η διαρκής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Έγιναν και γίνονται πολλές και οσβαρές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση αυτή. Πρόκληση που ουνιστάται πρωτίστως στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διανύσει ένα κρίσιμο στάδιο μετάβασης. Εξέρχεται από την ομάδα των χωρών με χαμηλό κόστος εργασίας, χωρίς ακόμη να έχει καταφέρει να ενταχθεί στην ομάδα των χωρών με προίντια και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την κυβέρνηση μας είναι ξεκάθαρη και δεσμευτική προτεραιότητα να επιτύχουμε αυτή τη μετάβαση με τους αποδοτικότερους όρους για την οικονομία και την κοινωνία. Και το έργο αυτό είναι διπλά δύσκολο, καθώς βιώνουμε

μια ιστορική μετεξέλιξη τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή μας. Η γειτονιά μας, όπως κι ο Κόσμος σύνολον, αλλάζει με πρωτόγνωρες ταχύτητες. Η παγκοσμιότητα και η ψηφιακή επανάσταση δημιουργούν νέες προσήλιτες, αλλά και μεγάλες ευκαρίες, που δεν μπορεί να αγνοούνται από κανέναν.

Θα έλεγα, λουτόν όπη η ανταγωνιστικότητα είναι εθνικός στόχος. Δεν έχει χρώματα και προτιμήσεις. Έχει όμως λύσεις. Λύσεις ικανές να αισθάνουν τον εθνικό πλούτο, να δημιουργήσουν περισσότερες δέσμεις εργασίας, να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συνοχή, να εγγυηθούν αποδοτικότερες ευκαρίες για όλους σε όλη την Ελλάδα. Κι αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που δέλουμε να μεταδώσουμε και στην κοινωνία. Προσπάθεια απ' όλους. Ανάπτυξη για όλους.

για όλους»

Σας ακούω, κύριε Υπουργέ, να μιλάτε με πάθος για την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί και αναρωτιέματα πόσο εφικτός στόχος είναι αυτός σε μια κοινωνία που, καλώς ή κακώς, έχει συνηθίσει ως νοοτροπία και αντίληψη να καταβάλλει τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.

Έχετε δίκια σε αυτή την παρατήρησή σας αγαπητέ κ. Διαμαντίδη. Και για αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε όλοι ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για να πάμε τη χώρα μπροστά. Προσπάθεια από την πλευρά της κοινωνίας δεν μπορεί να οπταινεί όνειρο ζωής μια δέση στο Δημόσιο.

Προσπάθεια από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι η αντίληψη πως μόνον οι άμεσες κρατικές επιχορηγήσεις είναι ο πλέον εν-





«Στη νέα γενιά πρέπει να δώσουμε

δεδειγμένος τρόπο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την παγίωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος.

Προσπάθεια από την πλευρά του κράτους δεν μπορεί να νοηθεί μέσα σε έναν λαβύρινθο γραφειοκρατίας, πολινομίας, συναλλαγής και μιας στρατιάς αριθμίων και αναριθμίων, διασκορπισμένων σε διάφορα υπουργεία, δήμους, τοπικές υπηρεσίες και νομαρχίες.

Η προσπάθεια, λοιπόν, μας αφορά όλους. Όλοι έχουμε ρόλο. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ο καδένας στο δικό του μέ-

τερίζει, αλλά και όλοι μαζί σε μια κοινή αυλογική προσπάθεια που θα οδηγεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές τομές που έχει ανάγκη η οικονομία μας για να αποδώσει καρπούς εισημερίας.
Κύριε Φώλια, πουτεύτε ειλικρινά πως μπορεί να πάγει να αποτελεί όνειρο ζωής για τον Έλληνα πολίτη μια δέση στο Δημόσιο:
Θα οας απαντήσω ειδικώς. Έχουμε μια νέα γενιά με εφόδια και όνειρα. Αυτή η γενιά πρέπει να βρει ανοιχτούς δρόμους για να ξεδιπλώσει τα ταλέντα της...”



Κι αυτό δεν μπορεί να το πράξει ψαλδίζοντας τις φιλοδοξίες της. Πρέπει να βρει την κατάλληλη ενδέρρυνση, ώστε να ανοίξει τα φτερά της και να μετατρέψει οράματα και ιδέες σε πραγματικότητα. Πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται στην αλλαγή, να τολμά να επιλέγει και να ρισκάρει αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία. Έχουμε μια πολύ καλή μαγιά από νέους ανδρώπους και το γεγονός αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε μια σταθερή και αποδοτική αξία για τις επιχειρήσεις μας, για την αγορά μας, για την οικονομία μας.

Κύριε Υπουργέ, να πάμε τώρα σ'ένα μεγάλο δέμα που διαχειρίζεστε στο Υπουργείο και αφορά στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Η Ελλάδα κερδίζει από αυτή την πολιτική;

Βεβαίως. Η Ελλάδα κερδίζει σημαντικά οφέλη και σε πολλά επίπεδα. Για αυτό η κυβέρνηση έχει δέσει σε κορυφαία προτεραιότητα τον ενεργειακό τομέα και έχει αναδείξει την αξία των ενεργειακών διασυνδέσεων με τη διεθνή δικτυα μεταφοράς των ενεργειακών πόρων, προκειμένου η Χώρα μας να καταστεί ε-

¶ ¶ Όλοι έχουμε ρόλο.

Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και να δίνουμε τον καλύτερο γαντό μας. Ο καδένας στο δικό του μετερίζι... ¶ ¶

ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζουμε.

Και ποια είναι η συμβολή αυτής της ενεργειακής πολιτικής γενικότερα και ειδικότερα;

Η συμβολή των έργων αυτών στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη είναι δεδομένη. Επιπλέον διωρακίζουν τη χώρα μας και σε πολιτικό - διπλωματικό επίπεδο ως περιφερειακή δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της N.A Ευρώπης. Η διασύνδεση των πηγών ενέργειας με την εσωτερική αγορά της Ευ-

και ευημερούσας, τόσο στο σύνολο της επικράτειας, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα και η ελληνική συμμετοχή σε αυτά, φέρνουν όλο και πιο κοντά μας αυτό το εθνικό όραμα.

Συναντά, όμως, αντιδράσεις η στρατηγική των ενεργειακών διασυνδέσεων. Έτοιμοι δεν είναι;

Η Ελλάδα μπαίνει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, παρότι δεν είναι παραγωγός χώρα. Η επικεριώμενη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων διαμορφώνει κοινά συμφέροντα και ένα δίκτυο σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Για αυτό η ενεργειακή πολιτική μας έχει μόνον φύλους. Με στρατηγικό σχέδιο μακράς πνοής και σταθερή σχέση συνεργασίας με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρινόμαστε πλήρως στους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται, ώστε η Ελλάδα να αντίκει στους κερδούσεις της νέας ενεργειακής εποχής.

Μέσα σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό παζ συντίθενται από προκλήσεις, ανάγκες, ευκαιρίες, υφιστάμενες ή δυνη-

ανοιχτούς δρόμους για το αύριο »

νεργειακός δίαυλος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η προώθηση, υπογραφή και υλοποίηση διακρατικών συμφωνιών για την κατασκευή μεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων. Η Διακρατική Συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, η επίλυση των εκκρεμοτήτων για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και η επέκτασή του μέσω υποδαλάσσου αγωγού στην Ιταλία, συνιστούν τα σημαντικά αποτελέσματα της

ρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αναπτυξιακή διασύνδεση και περνά μέσω από την Ελλάδα. Αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα υψηλής σπουδαιότητας για το παρό και το μέλλον του τόπου μας. Η νέα αρχιτεκτονική των ενεργειακών δικτύων προσδίδει στην πατρίδα μας προεξάρχοντα ρόλο και υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα στους κάλπους της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η ενεργειακή πολιτική προσδίδει στη χώρα εθνική αυτοπειοθηση. Οραματίζομαστε τη δημιουργία μας Ελλάδας ισχυρής, ανταγωνιστικής, παραγωγικής

τικής απειλές, είναι προφανές πως δεν υπάρχουν περιδώρια πειραματισμών και ολιγωρίας. Απαιτείται δυναμική δραστηριοποίηση, με μακρόπτυνο σχεδιασμό και όραμα.

Η πρόσδοση και η επιτυχία όλων αυτών των προσπαθειών μετατρέπει τον τομέα της ενέργειας σε κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης και της οικονομικής ολοκλήρωσης των οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεράστια οφέλη για την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή μας.

Κύριε Φώλια, παρατηρούμε, ωστό-

**“Μέλημα δικό μας
υπήρξε το νοικοκύρεμα
της αγοράς. Και μάλι-
στα σε μια πολύ δύσκο-
λη διεθνή συγκυρία, με
το πετρέλαιο, τις πρώ-
τες ύλες, τα τρόφιμα,
να σπάνε το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο...”**

τινο δυναμικό της χώρας μας και να προ-
σελκύουσε μεγάλης κλίμακας επενδύ-
σεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας.

Βρισκόμαστε σε σταδιού και γόνιμη συ-
νεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
δημιούσιους φορείς και φορείς της αγο-
ράς, με σκοπό το συντονισμό και την ε-
πίλυση τυχόν δυσχερειών στη συνολική
διαδικασία υλοποίησης ιδιωτικών ε-
πενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας. Το αποτέλεσμα θα είναι δετικό.
Αυτό διαφανής ήδη με τη νομοθετική
πρωτοβουλία για να ξεμπολικάρουμε τις
επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά πάρκα που
έτυχε δετικής αποδοχής από τους εν-
διαφερόμενους. Με ξεκάθιρο πλαίσιο βού-
λησης και πολιτικής δια συνελεύσης την
προσπάθειά μας για την επιτυχή αντι-
μετώπιση όλων των ζητημάτων που σκε-
τίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ε-
νέργειας.

λυπάνθετο. Για αυτό και είμαστε οι τε-
λευταίοι που θα υποστήριξαν πως όλα
πάντα καλά, πως δεν χρειάζεται να κά-
νουμε απόλυτα τίποτα και πως είναι
αρκετό να περικοπούσθομε με σταρκωμένα
τα χέρια τις εξελίξεις στην αγορά. Μα-
κριά από μας κάθε τέτοια σκέψη.

**Σε μια ελεύθερη αγορά οι τιμές δεν
πρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα:**

Οι τιμές σε μια ελεύθερη αγορά δια-
μορφώνονται ελεύθερα, αλλά αυτό δε ση-
μαίνει ότι αφήνουμε τα πράγματα στην
τύχη τους. Το κράτος αναλαμβάνει τις
δικές του ευθύνες και παρεμβαίνει α-
ποφασιστικά όπου έχουμε να κάνουμε
με αδικαιολόγητα κερδη ή κέρδη που προ-
κύπτουν μέσω από αδέματες πρακτικές.
Είτε πρόκληση για κατάχρηση δεσμόδρυσης
δέσης, είτε για εναρμονισμένες πρακτικές
τιμών, είτε για ολιγοπωλακές ή μονα-
πωλητικές καταστάσεις, είναι σταδιού και

«Ενεργειακή δράση που έχει μόνο

οο, ότι και η προώδηση των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια
από τις προτεραιότητες στην «αιχέντα»
των δράσεων των Υπουργείων σας. Ναι
ή όχι και γιατί;

Σε ότι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας κάνουμε πραγματικά έναν α-
γώνα δρόμουν να καλύψουμε το καμένο
χρόνο και το καμένο έδαφος. Διστυχώς,
για πάρα πολλά χρόνια οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας παρέμεναν έννοια
σε δύο άνωση οινού τόπο μας και έπεφταν
δύμα της υπερβολικής γραφειοκρα-
τίας, της έλλειψης κινήτρων και της α-
πουσίας ουσιαστικού χωροταξικού σχε-
διασμού.

Σήμερα κάνουμε μια ολοκληρωμένη και
συντονισμένη προσπάθεια για να εξι-
ποτύπωσουμε αποτελεσματικά το πλούσιο
αιολικό, ηλιακό, γεωθερμικό και υδά-
τιασμού.

Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρ-
διά, ζούμε, τελικά, στης ακρίβειας των
καιρών;

Κοιτάξτε κάποιοι προσπαθούν να μας
πείσουν πως η ακρίβεια σε αυτόν τον τό-
πο εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Α-
σφαλώς οι καταναλωτές διαδέστουν και
μνήμη και κρίση. Έχουν βιώσει τις πα-
θογένειες και τις στρεβλώσεις της ελληνικής
αγοράς και την απουσία δομών ελέγχου.
Για αυτό και μέλημα δικό μας υπήρξε
το νοικοκύρεμα της αγοράς. Και μάλι-
στα σε μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία,
με τις τιμές του πετρέλαιου, των πρώ-
των υλών και των τροφίμων να σπάνε

το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Η λειτουργία της αγοράς είναι ένα μεί-
ζον οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα διαχρονικό και πο-

**“Η ελεύθερη αγορά
πρέπει να λειτουργεί¹
σε όλα τα επίπεδα,
διαφορετικά γίνεται
ασύδοτη αγορά κι
αντό είμαστε
αποφασισμένοι να μην
το επιτρέγουμε...”**

αμετακίνητη βουλήση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο νόμος να εφαρμόζεται απαραίτητα. Πρακτικές που νοδεύουν τον ανταγωνισμό δεν είναι ανεκτές και σε αυτό δεν κάνουμε πισσώ. Η ελεύθερη αγορά πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, διαφορετικά γίνεται αρνητική αγορά κι αυτό είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, δέλουμε τον καταναλωτή ενεργό και συμμέτοχο. Αυτό ήταν και το νότημα της επισήμανσης που έκανα. Ο καταναλωτής δεν πρέπει να επιβραβεύεται με τις επιτούχεις του, αυτούς που δεν τον οφενταν. Και πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει.

Κύριε Υπουργέ, αλήθεια τα 41 μέτρα που λάβατε κατά της ακρίβειας έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς;

Χαιρόμαι για την ερώτησή σας. Ακούστε, λοιπόν. Για πρώτη φορά υπάρχει μια σα-

φίλους...»

φή και συγκεκριμένη στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος. Για πρώτη φορά επίσης είδαμε τιμές να πέφτουν. Η λέξη μείωση ξαναμπήκε στο λεξιλόγιο της αγοράς. Αυτό είναι ένα πρώτο και μεγάλο κέρδος για τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε τα μέτρα να επιτύχουν. Είναι μια προσπάθεια ολοκληρωμένη που αγκαλιάζει όλο το φάσμα της αγοράς, νοικοκυρεύει τα πράγματα και δημιουργεί δομές αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας. Είμαστε αποφασισμένοι να πρωταγόρισμε. Με τη βελτίωση του δεσμικού πλαισίου, με την ανάληψη όλων των αναγκαίων δεσμικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών, με την αποδοτικότερη και ταχύτερη λει-



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

73^η Διεθνής
Εκθεση
Θεσσαλονίκης
6-14/9/2008 στην HELEXPO



«Θα κερδίσουμε τη μάχη κατά της

τουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε πολύτελες και υπεύθυνες στην ανάγκη να μην νιώθει ο καταναλωτής μόνος και απροστάτευτος στην αγορά. Κάνουμε και δια συνεχίσουμε να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να είμαστε διπλά του. Με την πλήρη και ουνδιαστική εφαρμογή όλων των μέτρων τα αποτελέσματα δε έναια εμφανή. Εμείς δεν καρδιούμε. Εμείς δεν πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη της αγοράς και όχι τη μάχη των εντυπώσεων. Μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους καταναλωτές, μαζί με τις ιγμείς δυνάμεις της αγοράς, δια το πετύχουμε.

Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να πά-

|| Εφαρμογή των
νόμων παντού. Κανόνες
για όλους, χωρίς εξαι-
ρέσεις, με αποδοτικότε-
ρη και ταχύτερη λει-
τουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού... ||

με τη συζήτησή μας στη φετινή ΔΕΘ. Στην πρωταγωνιστρία πάλι τη Θεσσαλονίκη. Στα Βαλκάνια. Πώς βλέπετε την προοπτική οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, σε συνάρτηση με τις οικονομίες των χωρών της Βαλκανικής;

Η απάντηση στις αναπτυξιακές προοπτικές δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν αλλά η φυγή προς το μέλλον. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να κερδίσει στον διεθνή ανταγωνισμό ως κάρα χαμηλού εργατικού κόπτου. Συνεπώς πρέπει να γίνει χόρη με οικονομία υψηλής προσπιθέμενης αξίας. Για αυτό όπως βλέπετε επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον της αναπτυξιακής μας πολιτικής στην έρευνα,



υπάρχουν όχι μόνο σημαντικοί φορείς δημιουργίας γνώσης, όπως πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αλλά και φορείς δημιουργίας καινοτομίας, όπως η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, το τεκνολογικό πάρκο, δερμακοτίδες και νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών για προσλήψη νέων επενδύσεων, ελληνικών και ξένων, που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Έτσι επιτυχάνεται η διναμική ανάπτυξη με σύγχρονους όρους.

Τα μεγάλα έργα και οι υποδομές που έχουν εξαγγελθεί για τη Βόρεια Ελλάδα δα προχωρήσουν:

Η Θεσσαλονίκη όπως και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα είναι στην κορυφή της αιγαίντας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού μας Κώστα Καραμανλή. Σε αυτή την κατεύ-

ακρίβειας, μαζί με τους πολίτες»

στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Με συντονισμένες παρεμβάσεις, δημιουργούνται στο Βορειοελλαδικό χώρο ερευνητικές και τεκνολογικές υποδομές, που δια συγκεντρώσουν ό,τι καλύτερο έχει να επεδείξει η Ελλάδα σε εποπτημονικό προσωπικό, σε εύρωστες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Διναμικό που αξιοποιεί τη γνώση, προσδίδοντας στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η "Άλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης" είναι ο καταλύτης σ' αυτή τη φιλόδοξη αλλά απόλυτα ρεαλιστική προοπτίδεια. Λέω φιλόδοξη και ρεαλιστική, δεδομένου ότι στη Θεσσαλονίκη

¶ ¶ Δεν εφησυχάζουμε.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, νοικοκοιρεύοντας τα πράγματα και δημιουργώντας δομές αποτελεσματικού ελέγχου... ¶ ¶

δυνοτη εργαστήκαμε καθώς ήταν χρέος μας προς τον τόπο. Στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, επί μια εικοσαετία οχεδόν, εισέπρατταν υποσχέσεις και προεκλογικές επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Όμως σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα παράγεται έργο. Μεγάλο και σύλλογικό κυβερνητικό έργο για να απαντήσουμε στα συσκευαμένα προβλήματα δεκαετιών. Για να δώσουμε στέρεες λύσεις σε εκκρεμότητες χρόνων, για να καλύψουμε κενά που είχαν παραμεληθεί, για να προωθήσουμε λύσεις κειροποιητές. Δυσκολίες ασφαλώς υπάρχουν. Αλλά για αυτό είμαστε εδώ. Για να προσπαθούμε και να επιδιώκουμε διαρκώς το καλύτερο.