

Χρήστος Φώλιας, υπουργός Ανάπτυξης

Ενέργεια, η πιο κρίσιμη αναπτυξιακή συνιστώσα

Συνέντευξη στην
ANTA ΣΕΙΓΜΑΝΙΔΗ

Τα έργα που γίνονται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα έπρεπε να είχαν γίνει προφθές! Πρόκειται για την απόντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Χρήστου Φώλια, στο ερώτημα κατά πόσο τα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ελλάδα επαρκούν για μια πληρέστερη υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή και βασίζονται στο ακεπτό ότι εν τω μεταξύ οι ανάγκες αυξάνονται, οι απαιτήσεις της πόλης διευρύνονται και το ζητώμενο είναι η διαμόρφωση μιας νέας, σύγχρονης πρότασης για τη θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει έγκαιρη διάνωση των προκλήσεων και σωστή προετοιμασία. Ο τομέας της ενέργειας, από αυτή την άποψη, συνιστά ένα πολύ καλό παράδειγμα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Φώλιας, η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην «καρδιά» μιας νέας δυναμικής και εξωστρεφούς ενεργειακής πολιτικής, με την πρώθητη ενέργειακων διαδυνάμεων με αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, οι οποίοι αφέντος μεν εγγύωνται την ενέργειακή ασφάλεια της χώρας μας, αφετέρου, δε, αναβαθμίζουν το γεωπολιτικό της ρόλο. Λειτουργεί ήδη ο εληνοτουρκικός αγωγός φυσικού αερίου και έπειτα η επέκτασή του προς την Ιταλία. Επιταχύνοντας ταυτόχρονα, ο διαδικασίες για την υλοποίηση της συμφωνίας για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ενώ επίσης τέθηκαν οι βάσεις για την κατασκευή του South Stream επί ελληνικού εδάφους.

Κατοχυρώνεται έτσι μία θέση-κλειδί στο Νέο Ενεργειακό Χάρτη, που ανοίγει ταυτόχρονα την πόρτα στην προσέλκυση επενδύσεων και μάλιστα σε μια συγκυρία κατά την οποία η ενέργεια αναδεικνύεται ως η πιο κρίσιμη συνιστώσα της ανάπτυξης.

- Συνολικότερα, όμως, οι ρυθμοί οικονομικής και επιχειρη-



χία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά, ακόμη πιο τολμηρά. Ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να αποδεικνύει διαρκώς το δυναμισμό του, την ευθύνη του, το οραμά του. Οφείλει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του, να επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Ο «καταλύτης» της Αλεξανδρείας Ζώνης Καινοτομίας...

- Η συνεχίζομενη μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού παραγωγικών μονάδων της Βόρειας Ελλάδας στις γεωνικές χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους, και κυρίως στη Βουλγαρία, υπονομεύει κατά τη γνώμη σας την παραγωγική βάση της οικονομίας μας, περιοχής. Και ως κοινό βαθμό τα νέα επενδύσια κίνητρα θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις δύο εσωτερικές;

«Η απάντηση στις αναπτυξιακές προκλήσεις δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν, αλλά η φυγή προς το μέλλον. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να κερδίσει στο διεθνή ανταγωνισμό ως χώρα χαμηλού εργατικού κόστους. Συνεπώς, πρέπει να γίνει χώρα με οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον της αναπτυξιακής μας πολιτικής στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία.

Η «Αλεξανδρεία Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» είναι ο καταλύτης σ' αυτή τη φιλόδοξη, αλλά

απόλυτα ρεαλιστική προσπάθεια. Λέω φιλόδοξη και ρεαλιστική, δεδομένου ότι στη θεσσαλονίκη υπάρχουν όχι μόνο σημαντικοί φορείς δημιουργίας γνώσης, όπως τα πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αλλά και φορείς δημιουργίας καινοτομίας, όπως η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, το τεχνολογικό πάρκο, θερμοκοπίδες και νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βάρης της Ελλάδας, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών για προσέλκυση νέων επενδύσεων -ελληνικών και ξένων-, που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ετοιμαστείται η δυναμική ανάπτυξη. Ετοιμαστείται θερμότερης η δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

...και οι δύο αγωγοί

- Οιρισμένοι κύκλῳ εκπινούν ότι ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θα καθυστερήσει, δεδομένου ότι στις πιο άμεσες προτεραιότητες της ρωσικής πλευράς είναι το φυσικό αέριο και ο αγωγός South Stream. Πώς θα απαντούσατε;

«Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα κι αυτό που λέω είναι απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο. Γνωρίζετε, όλωστε, ότι είχα την ευκαρία να συναντήσω στη Μόσχα, στα τέλη Ιουλίου, τον νέο υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας κ. Shmatko και μέσα σ' ένα πολύ φιλικό και παραγωγικό κλίμα συμφωνήσαμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης και των δύο μεγάλων αυτών έργων.

Δεν υπάρχει ζήτημα προτεραιότητας μεταξύ τους, ούτε και αλληλεξάρτησης. Είναι και τα δύο στην κορυφή της αιχέντας μας και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός της κοινής μας απόφασης να συνατθέσει μελκτή επιεροπή παρακολούθησης των έργων και, παράλληλα, να υπάρξει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ μας, ώστε να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

