



Χρήστος Φώλιας, Υπουργός Ανάπτυξης

Μπορούμε να πρωτοπορήσουμε

Στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα ποραδοσιακά παραγωγικά πρότυπα έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους. Η ανταγωνιστικότητα είναι πλέον ζήτημα παραγωγής και διάθεσης καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει όλα τα έτη μέχρι το 2010, «Έπειτα Ανταγωνιστικότητα» και «Καινοτομία», στηρίζοντας με συγκεκριμένες πολιτικές, δράσεις που έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο. Η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, αφρούσων και αξιοποίηση των νέων επιτευγμάτων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Καινοτομία και εφεύρεση είναι διαφορετικές έννοιες, καθώς εφεύρεση είναι η διαδικασία επένδυσης χρημάτων στη γνώση, ενώ καινοτομία είναι το να κερδίζει κανείς χρήματα από τη γνώση.

Η ενσωμάτωση της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας στην παραγωγήκ διαδικασία, αποτελεί, επομένως, αναμφισβήτητο παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση υποστηρίζει συγκεκριμένες θεματικές περιοχές Καινοτομίας, όπως η Ενέργεια και οι Ανανεώσιμες Πηγές, η Μικροπληκτρονική, ο Τεχνολογίες Ποιότητας, η Βιοτεχνολογία, ενώ ενισχύουμε τη δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων Καινοτομίας, όπως τα θεματικά τεχνολογικά clusters και οι Πόληις Καινοτομίας.

Υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνερ-

γητικών Συμμοσιμάτων (HTCI, Hellenic Technology Clusters Initiative) στηρίζει τα θεματικά τεχνολογικά clusters και υποστηρίζει τη δημιουργία καινοτομικών τεχνολογικών clusters ώστε οι μετέχουσες εταιρίες να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές, συντελώντας ταυτόχρονα στη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε χώρα ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δημιουργήθηκε ο πρώτος Συνεργατικός Συμμαστός (cluster) στον τομέα των ημιαγωγών, της μικροπληκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων (semiconductors, microelectronics and embedded systems) και περιλαμβάνει 26 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων οι 15 συστέγαζονται εκμεταλλεύμενες πολιτικήτες συνέργειες. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι, ως επί το πλείστον, έξιαγονού προσανατολισμού, στο πελατολόγιο τους συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ιαπωνίας και της Κίνας, διαθέτουν περισσότερα από 800 στελέχη σε όλη την Ελλάδα, και έχουν κύρια γεωγραφική συγκέντρωση στην Αττική και στην Πάτρα. Ο κλάδος της Μικροπληκτρονικής είναι συγκριτικά από τους πιο ανεπιγεγένενους και επιχειρηματικά ώριμους στο χώρο της έρευνας, κάτιον που διαφαίνεται από την ικανότητα των εταιριών να «μεταφρέζουν» την έρευνα και την υψηλή τεχνολογία σε νέα προϊόντα, νέες θέσεις εργασίας και συγάλληγα. Είναι ενδεικτικό ότι οι

εν πλήγω εταιρίες διαθέτουν, σήμερα, πάνω από 100 ανοικτές θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ την περασμένη χρονιά είχαν μέσαν επήσια ανάπτυξη 36% και άνω του 80% του τέλους προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού.

Επίσης, μέσω των πέντε Πόληων Καινοτομίας που δημιουργούνται σε οικόπεπτη τη χώρα – ένας εκ των οποίων στη Δυτική Ελλάδα – η ελληνική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα μπορεί να πρωτοπορήσει. Σε αυτή την περιφέρεια απομονικό ρόλο διαδραματίζει το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το οποίο έκοντας υπό τη σκέπη του ένα μεγάλο αριθμό από νέες και δυναμικές επιχειρήσεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών, έχει ως στρατηγικό στόχο να δημιουργήσει μία σύγχρονη Καινοτομική Επιχειρηματική Περιοχή στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Ως σύγχρονη εργασίδιο ανάπτυξης, επιδιώκει να έξασφανθεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία για την περιοχή, να αποτελέσει πόλο καινοτομίας και σημείο αναφοράς, τόσο για την ελλαδικό, όσο και για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η χώρα μας δημιουργώντας, για πρώτη φορά, ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναβαθμίζει τη θέση της μέσα στο διεθνή καταμετρισμό και γίνεται πόλος έλξης επενδύσεων σε σύγχρονους παραγωγικούς τομείς. Με αποφασιστικότητα, τόλμη και συνεργασία δημιουργούμε καθημερινά τους όρους για μια Ελλάδα με ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, που πρωτοπορεί με αυτοπεποίθηση.